

Først et stort og varmt velkommen til jer alle.

Jeg er glad for at se så mange, mennesker jeg kender men også en hel del som jeg ikke har mødt før.

Jeg er beæret over for jeres interesse for vores sted og at I har tænkt det kunne være en god ide at kigge her forbi en lørdag formiddag i solskin.

Vores lille land er netop ved at åbne igen ift. til Corona, hvilket gør at vi har valgt nu at afholde åbent hus. De sidste halvandet år har været helt specielt når det gælder social omgang med omverden, vi har haft lange perioder hvor vi har lukket dørene for besøg, hvor medarbejdere har passet deres arbejde, gået hjem og kommet her igen. Så derfor er det en stor glæde for alle at vi igen kan åbne dørene, møde omverden og igen ånde frit og leve livet som vi kender fra tidligere med få restriktioner.

Lidt historie:

Rørbæk Omsorgshjem er efterhånden et tilbud der har nogen år bag sig.

Det startede med at en mand ved navn Bent Friis-Jepesen oprettede et Omsorgshjem i Stenild i 1999, to år efter kom endnu et Omsorgshjem i Støvring og endelig kom det tredje tilbud i Rørbæk i 2003.

De tre Omsorgshjem fungerede som tilbud i en årrække indtil 2013 hvor Støvring Omsorgshjem blev nedlagt, og i 2018 blev Stenild Omsorgshjem lagt sammen med Rørbæk Omsorgshjem.

Vi er således i dag et tilbud som jeg har været leder af i 5 år.

Tanken om at blive herre i eget hus har tiltalt os længe og da muligheden for at erhverve disse bygninger i Nørager blev en mulighed fandt vi det meget interessant.

Bygningen var let at flytte ind i, idet den jo har fungeret som ældrecenter til lige før vi flyttede ind. Det er faktisk ikke længe siden jeg mødte en ældre mand som kom i huset med en buket blomster og skulle besøge en gammel dame som boede på plejehjemmet sidst han besøget hende.

Vi overtog dette sted ved årsskiftet og den 24. februar flyttede vi samtlige beboere og inventar hertil. Det var en helt speciel dag hvor alle var i gang om eftermiddagen fik vi velkomstkage fra bageriet her i byen. Den aften og nat var alle trætte og brugte men nu var vi herre i eget hus og det føltes godt.

Flytning til Nørager betød ikke ændring af navnet, vi beholdt navnet Rørbæk Omsorgshjem, idet det er et godt navn som kendetegner os og det vi er kendt for.

De mennesker der bor her, er nogle af de sejeste og stærkeste mennesker jeg har mødt i mit liv, mange af dem har levet et liv på kanten og under forhold som vi ikke kan forstille os. På trods af dette står de op hver dag, får det bedste ud af dagen og livet og værdsætter de små ting. Respekt for det og noget vi alle nok en gang imellem bør mindes om.

De mennesker som arbejder her, er ligeledes nogle af de sejeste og dygtigste personer jeg dagligt er omgivet af.

De har i en corona tid med alle dens restriktioner passet deres arbejde og forsøgt at få det bedste ud af en tid og tilværelse vi aldrig

har prøvet får. Så det at skulle flytte i sådan en tid har været en ekstra tørn for medarbejderne som alle har bidraget helt fantastisk.

Dette gør at jeg hver dag møder på mit arbejde og tænker vi er med til at gøre en forskel og det gør mig stolt og glad.

Vi føler os allerede velkommen i Nørager bliver taget godt imod af alle, med en hilsen når vi møder mennesker på vores vej og det betyder rigtigt meget for de beboere som bor her. Det at vi har minigolfen så tæt på gør, at vore beboere kan få mulighed for at være i kontakt med byens borgere hvilket de værdsætter meget.

Så tak Nørager - for jeres måde at tage imod os på.

Vi vil meget gerne have en støtteforening til huset en "venner af huset" og jeg vil hermed slutte nu og lade Vibeke fortælle lidt om dette.

Efter Vibeke har talt, får Erik ordet, det er ham som står for minigolfturneringen.

Og så håber jeg vil sammen, kan tilbringe nogle hyggelige timer. Vi vil i hvert fald gøre hvad vi kan for at dette lykkes.

Heidi Pors